

*Op zondag 14 november 2004 las Ivo de Wijs in het programma Vroeg
Vogels een gedicht voor. Een redactielid en een donateur hebben zich
onmiddellijk gewend tot de heer De Wijs en aan hem gevraagd het gedicht
in de Alkmadders te mogen plaatsen. En die toestemming heeft hij
gegeven.*

V E R S

En het vers heet Roelofarendsveen

Ik zit ordeloos te zoeken
Op een dag met lelijk weer
In één van die dikke boeken
Met de treinen van weleer

Over opgeheven lijnen
Reis ik door de jaren heen
Langs voorgoed vergeten seinen
Richting Roelofarendsveen

Foto's van een ver seizoen
Streng mannen, grijze vrouwen
Roelofarendsveen had toen
Lees ik – drie stationsgebouwen

En een eenzame gestalte
Beidt zijn tijd en recht zijn rug
Bij een vierde extra halte
Aan de Fransche Ophaalbrug

Maar de rails werd opgebroken
- Door verliezen op de lijn
Raakten jong en oud verstoken
Van hun dagelijkse trein

Niemand brengt nog met het spoor de
Oude hoofdplaats een bezoek
En ik lees de laatste woorden
Van de maker van mijn boek

Het is bitter te aanschouwen
Wat zijn pen heeft neergeschreven
*"Van de drie stationsgebouwen
Is niet één bewaard gebleven"*

(Ivo de Wijs)

P.S. De redactie had het voornemen het gedicht te bewaren voor een artikel over de Haarlemmermeerspoorbaan Leiden-Hoofddorp. Omdat er geen zicht op is wanneer een dergelijk artikel zal worden geplaatst, nemen we het gedicht al in deze uitgave op. Ivo de Wijs bedanken we voor zijn toestemming. Hij schrijft vereerd te zijn met de plaatsing, maar wij zijn het ook.